

Gästis i Järesta - pensionatsperioden

Året är 1943... Dagny och Knut Lundgren förvärvar en f d gästgivaregård i Järesta. Gästgiveriet döps om till Hotell Gästis.

Gästis var ett välkänt pensionat på den tiden. Många kända artister från 40- och 50-talet bodde där när de uppträdde på danspalatset Järestagården (numera ett stort garage) som låg alldeles nedanför pensionatet.

Dagny Lundgren var min mormor och många är de berättelser jag fått höra under åren som gått om de kända gästerna som sågs som kära vänner i familjen; Harry Brandelius, Yngve Stoor, Alice Babs, Thory Bernhards, Sölve Strand och Jeije Elfving var bara några av dem.

Till Järestagården kunde man också gå och se på bio. Jag minns hur man på söndagarna under 50-talet fick sitta på läktaren och se Åsa-Nisse. Höjdpunkten var ju att man fick köpa ett par tablettaskar, tutti-frutti och viol.

Gästis var välbesökt mest hela året runt. På den tiden så hade många sina bröllop, idrottshippor och stora kalas där.

Det kom också resanden som hade olika saker att sälja och som då hade sk "upp-packning" för tilltänkta kunder.

Många stamkunder kom och ville ha sina speciella rum och under påsken så var det oftast familjer som ville koppla av.

Gästerna kom ibland i busslaster ifrån bl a Tyskland på somrarna och kunde då leva en fridfull pensionatstillvaro med lugna dagar och god mat, vilket min mormor var känd för.



Högsåsong på Gästis. Ägare och personal poserar i köket kring Nickes Anna (i vit hätta).

Till sin hjälp så hade hon ofta en av Nordingrås största profiler då, "Nickes Anna", som det gick en hel del humoristiska historier om. Jag minns henne som en väldigt godhjärtad men mycket skarp kvinna. Jag tror inte det var många som "satte sig" på henne.

Det diskades för hand och kylskåpet kan man verkligen säga var antikt. De sista tio åren moderniserades det i köket och mormor fick ett kylrum.

Mjölken hämtades i gul emaljerad hink hos en bonde i närheten och behövde man handla något snabbt så fanns Betty Fröbergs affär nedför backen.

Jag kan också berätta att det spökade i ett rum som kallades för "grönan" (alla rum

hade olika namn). Ibland så plingade det till och skylten från det rummet ramlade ned på rumstavlan i köket fastän det inte bodde någon där... Hmmm...

Min mormor arbetade hårt för att hålla igång det hela och jag har många minnen från hennes och morfars pensionatstid men det är en lång berättelse...

De sålde sitt Gästis 1968 och huset har bytt ägare flera gånger sen dess.

Mormor och morfar har gått ur tiden för bra många år sedan men minnena lever vidare.

Text och bild Monica Lundin